



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 4 - 15 september 2020

Door zich steeds opnieuw te scheppen
wordt de ziel het eigen zijn gewaar;
De wereldgeest streeft voort
door zelfinzicht tot nieuw leven gebracht,
en scheidt uit zielenduisternis
de wilsvrucht van de eigenzin.

Agenda

ma-di 14-18 september	oudergesprekken kleuterklas
di 22 september	ouderavond klas 1
wo 23 september	ouderavond klas 2/3
Wi 23 september 14.30uur-15.30 uur	informatie middag voor geïnteresseerde ouders.
di 29 september	Michaëlsfeest
Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober	

Nieuws uit Klas 1

Aan het begin van het schooljaar werken we vooral aan groepsvorming en de gewoontes. Met z'n allen hebben we klassenregels gemaakt waar we elkaar aan helpen herinneren als het even vergeten wordt. Doordat de kinderen ze zelf bedacht hebben, komt het naleven ook uit hen zelf, en is het niet iets opgelegd. Elkaar mee laten doen en voor elkaar zorgen oefenen we ook, en ik ben o zo trots op de kinderen, want het is nu al een echt hechte groep geworden.

We kennen nu acht letters, dus we lezen en hakken (zingend spellen) ook al moeilijke woorden zoals rek, kraam, paars.



Nieuws uit de kleuterklas

Het wordt steeds gezelliger in onze kleuterklas: Luca is 4 jaar geworden en ook Ryan is gestart in de kleuterklas. Welkom in 't Kleurenbos lieve jongens!

We hebben een **wasouder gevonden**, dankjewel Chantal dat je ons daarmee wilt helpen.

We zijn nog op zoek naar een **soepouder**, die op donderdag aan het einde van de dag een afwasje wil doen (en zo meteen kan proeven van de sfeer in de klas) en een **maakouder**, voor het houten speelgoed, maar momenteel ligt er vooral naaiwerk in de maakmand.

Ook als je het leuk vindt om een keer onder schooltijd **speelgoed te maken in de klas**, zouden we daar erg blij mee zijn. Zo kunnen kinderen ook zien dat de spulletjes weer gemaakt worden. Geef het door aan de klassenouders Marijke of Joyce.

Deze week zijn we begonnen met de individuele oudergesprekken. In oktober volgt onze eerste algemene ouderavond.

Afgelopen vrijdag hadden we bijzonder bezoek in de klas.

Astrid, de mama van Annika uit klas 2/3 kwam spinnen. Bij het woord spinnenwiel werden een aantal kleuteroogjes heel groot. Spinnenwiel kennen ze van het sprookje Doornroosje en daar kun je je vinger aan prikken.

Astrid legde uit dat dit geen Doornroosje spinnenwiel is, dat je er niet aan kunt prikken.

Voor sommige kleuters was de techniek van het ronddraaiende wiel het meest interessant, andere kleuters konden geen genoeg krijgen van de magie van een pluk wol die een draad werd.

Er werd gekeerd met de kaardeborstels, gekeken, geroken, maar vooral genoten van dit bijzondere bezoek. Astrid maakte ook armbandjes voor de kinderen.

Dankjewel Astrid, we hopen dat je nog een keertje bij ons in de klas komt.

We gaan voor de winterstop nog een aantal keer naar het bos. In de bijlage vinden jullie het } document waarin we uitleggen hoe een dag in het bos eruit ziet. Jullie hebben een inschrijfflijst ontvangen, we hopen dat we genoeg ouderhulp kunnen vinden voor deze fantastische speeldag in het bos.



Vacature

De Johanneschool Tiel zoekt op korte termijn een **Administratieve kracht m/v**

Voor 0,5 WtF

Wij zoeken

Een enthousiaste collega, die flexibel is en makkelijk met verschillende mensen samenwerkt, die proactief is en alert op werkzaamheden die uitgevoerd of gepland moeten worden, die ICT-vaardig en cijfermatig sterk is, die vaardig is in mondelinge en schriftelijke communicatie en die een MBO werk- en denkniveau heeft. Ervaring in het (primair) onderwijs is een pré.

[Lees hier het hele bericht](#)