



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 10 - 3 november 2020

Het licht uit geestesdiepten,
streeft naar buiten gelijk de zon:
het wordt tot wilskracht van het leven
en straalt zijn licht in het duister van de zinnen,
om krachten voort te brengen,
die scheppingsmachten vanuit zielenkracht
in het werk der mensen laten rijpen.

Agenda

Di/Wo 3/4 november	- Knutselavond komt te vervallen Informatie hierover krijgt u van de leerkracht.
Wo 11 november	- Viering Sint Maarten onder schooltijd
Ma 30 November	- 1e Advents viering
Ma 7 December	- Studiedag
Di 8 december	- 2e Advents viering

Klas 1

Heemkunde in klas 1

Elke ochtend na de spreuk gaan we meteen op pad. Met z'n allen in de rij lopen we naar het park en zien onderweg hoe de wereld om ons heen veranderd. Het is één groot avontuur; de vurige bladeren op het gras, wie zou er in het holletjes onder de boom wonen, er glanst en glinstert zo veel... Bij de wei zingen we elke dag een lied voor het paard, en bij de 'brug' glibberen de kinderen met handen vol bladeren naar de overkant. Ook alle soorten en maten paddenstoelen worden bewonderd.

Alle schatten mogen mee terug, we hebben inmiddels een echte herfstklas. Met die schatten gaan we rekenen, tekenen en knutselen. Elke dag vertel ik een doorlopend verhaal waar elementen in terugkomen die de kinderen op de wandeling tegenkwamen, en ze zo nog eens nabeleven. Verwondering en vreugde om al die schoonheid in de kleine dingen.





Klas 2/3

Deze week is klas 2/3 begonnen met een rekenperiode Meten. We leerden over lichaamsmaten en hebben onszelf op een rol behang getekend.

Klas 3 leerde niet alleen centimeters en meters, maar ook decimeters.

Ook hadden we een ouderwetse weegschaal in de klas waarmee we leerden hoe zwaar een kilo weegt en hoe zwaar 100 gram. De grote vraag blijft: Wat is een nu zwaarder; een kilo kleine bietjes of een kilo grote bietjes?

Nu we wisten wat grammen en kilo's waren, konden we een recept volgen om bananencakejes te bakken.

Helemaal zelf hebben de kinderen heerlijke cakejes gebakken.

O, en we zijn ook bezig met het knutselen van ons eigen droomhuis!

