



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 7 - 6 oktober 2020

Het doordringen van mijn wezensdiepten
verwekt een verwachtingsvol verlangen,
dat ik door zelfbeschouwing mezelf mag vinden
als zomerzonnegave, die als kiem
in de herfststemming verwarmend leeft
als de krachtbron van mijn ziel.

Agenda

17-25 okt	Herfstvakantie
26-30okt	Oudergesprekken klas 1-2-3 (nader informatie volgt van de leerkracht)
Di 3 november	knutselavond sinterklaas (nader informatie volgt van de leerkracht)
Wo 4 november	knutselavond sinterklaas (nader informatie volgt van de leerkracht)

Nicole Degenaar - Interim Directeur

Ziekmeldingen

Ziekmelding altijd telefonisch doorgeven aan de school via telefoonnummer 0412-253 1111

Wanneer u kind ziek thuis blijft belt u vóór 8.30 uur, aanvang van de school, om uw kind af te melden. Wordt de telefoon niet beantwoordt. Spreek dan altijd het antwoordapparaat duidelijk in met:

- Naam van de leerling
- Klas van de leerling
- En de reden van afmelding

Beste mensen,

De bijzondere tijden komen we in aanraking met veel verschillende meningen rondom de aanpak van corona.

Veelal wordt er gesproken over het behoeden van de kinderen voor angst, dat mondkapjes onderdrukking zijn en een teken van angst, dat onze kinderen hiervan schrikken.

De vraag is in hoeverre onze eigen houding in deze van belang is. In hoeverre brengen we onbedoeld onze eigen gedachten en angsten over op kinderen indien we ons verliezen in strijden waarin angsten en complottheorieën van volwassenen de basis vormen. Onderstaande tekst gaf een prachtige tegenstelling neer. Een houding die we in deze bijzondere tijden hard nodig hebben. Blijkbaar leeft deze tegenstelling steeds sterker bij mensen.



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Hier een mooie weergave van een passant binnen de vrijeschoolwereld;

“Kijkend naar de prachtige verhalen en feesten waar onze vrijeschool kinderen mee opgroeien, als we daar écht naar luisteren en bij invoelen...dan zou je er in plaats van heel hard tegen deze situatie in te gaan, levenslessen en kansen in kunnen zien die goed uit te leggen zijn aan de kinderen.

Michael leert ons dapper te zijn. Om dat aan te gaan bij de uitdagingen die voor ons liggen. Liefde en moed verslaat altijd de angst en het kwaad. In de openbaring van Johannes wordt verteld dat de strijd in de hemel plaatsvond. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak en zijn aanhangers. *“De draak, de oude slang, die ook de duivel, Satan wordt genoemd en die de wereld verleid, werd overwonnen en uit de hemel in de diepten gestort”. Hiermee overwon de aartsengel Michael de machten van de duisternis.*

Ook komt **Sint Maarten** weer dichterbij. De Heilige Sint Maarten die ons leert offerkracht te hebben, er te zijn voor hen die het minder hebben. Om onze welvaart ietsje kleiner te maken op dat anderen die het minder welvarend hebben, geholpen worden.

Volgens de legende zag Martinus, een Romeins legioensoldaat in 365 na Chr, bij de stadspoort van Amiens een bedelaar zag zitten. Martinus, hoog te paard, zag dat de bedelaar het koud had en sneed zijn mantel in stukken om de bedelaar te helpen.

Ook **Sinterklaas** helpt ons op deze ontwikkelweg. Hij stimuleert ons om creatief te zijn en ons in te leven in onze naasten, want alleen zo kun je gedichten, surprises en kadootjes maken. Je moet een levend beeld maken van de ander. Stappen om een vrij denkend mens te worden en de ander lief te hebben.

Onze kinderen groeien op met het bevechten van draken en moed, met het delen van welvaart,

helpen en compassie met de liefde van Sinterklaas die door weer en wind mensen helpt en blij maakt.

Dit is prima uit te leggen aan onze kinderen.

Wees er voor elkaar en voor mensen die het in deze situatie minder hebben, de ouders en de chronisch zieken. Dat is wat al deze verhalen ons leren.”

Vaccinaties

In het kader van bovenstaande tekst leeft er blijkbaar bij enkelen een angst dat scholen de regie hebben over het plaatsen van vaccins. We willen jullie vragen om je niet te laten verleiden tot deze bakerpraatjes. Indien dit zou kloppen, was het landelijk nieuws geweest. Als ouder ben je zelf verantwoordelijk voor vaccins. Het verspreiden van dit soort nieuws zaait onrust en draagt bij aan het creëren van een angstcultuur. Door zelf te stoppen om hieraan deel te nemen draag je bij aan een positief leefklimaat voor elkaar, hetgeen een positieve weerslag heeft op het leefklimaat voor je kind.

Pianist!!

Met spoed een pianist gezocht voor de begeleiding van eurutmie op donderdag na de vakantie van 09u tot 11.30u. Vraag om u heen. Opa's, oma's enz.

Verkiezingen GMR

Op grond van het reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, vinden er elke 3 jaar verkiezingen plaats. In 2017 waren voor het laatst verkiezingen. Alle zittende GMR-leden treden dan af en mogen zich herkiesbaar stellen.

Bijgaand vinden jullie:

- Het draaiboek voor de verkiezingen, met daarin de data en deadlines van de verschillende stappen;
- Een servicedocument voor jullie (t.b.v. de werving van (nieuwe) leden van de GMR);
- Ter info in excel een overzicht van de data.

Klas 1

De tweede week van de Rekenperiode is alweer voorbij.

In ons schrift maken we elke dag een tekening van een nieuw cijfer. Vrijdag hebben we de negen 'geleerd en beleefd' en hier een negenster bij getekend.

Elke dag rekenen we met de eikels die de kinderen zelf gevonden hebben.

Vrijdag hebben we gekeken op welke manieren de negen allemaal gesplitst kan worden.

Daarna hebben we

winddraken gemaakt.

Als je er doorheen blaast

spuwen ze vuur!



Klas 2/3

Deze week heeft klas 2/3 in de periode van het schrift grottekeningen gemaakt met speciaal krijt van de juf, hun eigen naam in spijkerschrift op een kleitablet geschreven en het alfabet in hiërogliefen getekend.

Hiërogliefen zijn de tekens die de Egyptenaren gebruikten om de klanken die zij spraken op te schrijven.

De papa van Guus is bamboe voor ons aan het slijpen om mee te gaan schrijven en de mama van juf Frauke komt komende donderdag papier scheppen in de handwerkkles.

Wat een leuke periode!

Ondertussen leren we ook heel veel, zoals het netjes schrijven van de lusletters en nieuwe spelling categorieën.

