



# 't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 9 - 27 oktober 2020

In het zielenzonnlicht ontluiken in mij  
de rijpe vruchten van het denken;  
In de zekerheid van het zelfbewustzijn  
transformeert zich alle voelen.  
Vreugdevol kan ik beleven  
het geestelijk ontwaken van de herfst:  
de winter zal in mij  
de zielenzomer wekken

## Agenda

26-30 oktober	Oudergesprekken klas 1-2-3 (nader informatie volgt van de leerkracht)
28 oktober	Overleg met klassenouders 10.30 uur
Di 3 november	Knutselavond sinterklaas (nader informatie volgt van de leerkracht)

## Klas 1

### Het jaar rond in de eerste klas.

In de eerste klas kom ik echte pareltjes tegen. De kinderen zijn fris en gretig. Ze willen graag leren en ik als "ervaren juf" kom weer tegen hoe een kind een onbeschreven blad kan zijn waar je voorzichtig mee om moet gaan maar die ook bruist van nieuwe ideeën. Ideeën die zomaar ineens heel anders kunnen zijn dan wat je van te voren had bedacht. Dan is het fijn als je als juf de flexibiliteit kunt hebben om de hele les om te buigen (of een deel ervan) om zo in te spelen op dat wat er leeft en borrelt bij de eerste klassers.

Ja natuurlijk moeten we ook aan de lesstof toekomen. Maar soms geeft meebuigen met deze pareltjes ook juffie nieuwe inspiratie. De les over het jaar, de maanden en de seizoenen heb ik qua inhoud dan ook redelijk open gehouden.

Hoe ongrijpbaar is de indeling van onze maanden voor kinderen. Hoezo hebben ze van die moeilijke namen, (behalve mei, juni en juli.), bij welk seizoen hoort welke maand.

Bijna alle kinderen weten wel wanneer ze jarig zijn dus dat helpt. En waar ze ook al veel bij aanvoelen is Sinterklaas, Kerst en sommige andere jaarfeesten die we elk jaar vieren bij ons op school. "Ja dat feest met die bonen in de cake!" (is er toch iets blijven hangen uit de peuter en kleuterklas!)

De les begon met een cirkel op het bord. Hoe zit dat nu in elkaar zo'n jaar? Uiteindelijk hebben we samen gekeken naar de kleine tekeningetjes die bij de maanden hoorden en hebben we de kleuren aangevuld.



De namen van de seizoenen en de maanden worden langzamerhand grijpbaarder voor de kinderen. Een mooie jaarcirkel is het geworden; een beetje van de juf, maar vooral van de kinderen!

### Heemkundeperiode

De bladeren worden rood, geel, bruin en dwarrelen nu langzaam maar zeker allemaal op de aarde neer. Het weer wordt natter en kouder en andere dieren en insecten komen tevoorschijn. Tijdens de heemkundeperiode gaan we met de kinderen vier weken lang dieper in op wat de natuur ons nu laat zien het late najaar. Elke dag maken we een korte wandeling en beleven zo hoe de bomen, planten, paddestoelen aan het veranderen zijn.

Waar de volwassene vaak vanuit het anatomisch gezichtspunt naar de natuur kijkt, benaderen we met kinderen de veranderingen van de natuur vanuit de verwondering en de fantasie van het kind. Dit sluit aan bij het thema Sprookjes in de eerste klas.



Net voor de vakantie de (voorlopig) laatste dag van de rekenperiode. Ze kunnen al splitsen!

En een staartje van Sint Michaël, deze prachtige draken en dappere ridders wilden we jullie niet onthouden.





## Klas 2/3

Voor de Herfstvakantie hebben we papier geschept, met Corrie, de moeder van juf Frauke. Met prachtige gedroogde bloemen, van juf Monique en ouders.

Ook hebben we de hoofdletters geleerd. En het woord HOOFDLETTER gestempeld met het aardappel stempel alfabet dat we zelf hebben uitgesneden met letters in spiegelbeeld. Oja, en we hebben een geheime brief aan elkaar geschreven met onzichtbare inkt....





We hebben een eigen verhaal geschreven en daar een boekje van gemaakt. Met eigen illustraties. Met een titel, geschreven met eigengemaakte bosbesseninkt en een bamboe pen, gemaakt door de papa van Guus. En in een kaft, van zelf geschept papier. Wat zijn we trots!

# t Kleurenbos

vrijes

