



# 't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 1 - 5 januari 2021

En ben ik in de diepten van de geest,  
dan vervult zich in de grond van mijn ziel,  
uit de liefdeswereld van het hart,  
de lege waan van de eigenheid  
met de vuurkracht van het wereldwoord.



Nicole Degenaar - Directeur

**Beste mensen,**

Namens het team wil ik jullie een heel gelukkig, liefdevol en bovenal gezond nieuwjaar toe wensen.

Wat is het raar om na de kerstvakantie online het schooljaar te starten. Dat hadden we liever anders gezien.

12 Januari horen we meer over nieuwe ontwikkelingen. De juffen hebben hun best gedaan om het programma zo goed mogelijk voor jullie klaar te zetten. Klas 2/3 krijgt deze keer online les. Dit is voor de juffen de eerste keer en daarom ook een beetje spannend. Ik ben er trots op hoe Iris en Frauke dit doen en hoe iedereen gelijk weer in de actie is geschoten om met veel zorgvuldigheid een programma te maken.

We zijn ons ervan bewust hoeveel dit vraagt van jullie als ouders, vooral als je ook nog zelf moet werken. Iedereen heel veel succes de komende 2 weken. De juffen houden contact met jullie voor mogelijke vragen.

**Driekoningen**

Aanstaande woensdag 6 januari vieren we in de vrijeschool het Driekoningen feest. Melchior, Balthasar en Caspar, de drie wijzen uit het oosten. Matteüs noemde hen in de bijbel 'magiërs', wij zouden zeggen: 'astrologen'. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld.



Volgens het Bijbelverhaal brachten deze wijzen geschenken mee: goud, wierook en mirre. Aan de hand van het aantal geschenken heeft men het aantal wijzen op drie gesteld.

De blauwe koning is Balthasar, hij bracht wierook met zich mee.

De rode koning is Melchior, hij schonk het kindje rood goud.

De groene koning is Caspar, dat is de koning met een donkere huid, hij bracht mirre voor het kindje mee.

Het goud symboliseert de koninklijke macht, de wierook de vluchtigheid van de wereldse macht en de mirre, de balsem die bij begrafenisrituelen wordt gebruikt, staat voor het sterfelijk zijn.

In de klassen wordt er cake of brood gebakken. In het brood worden 3 boontjes verstoppt. De leerlingen die het boontje vinden worden een van deze drie koningen. Hij of zij mag een extraatje verzinnen voor de klas. Vanuit school zullen we de kinderen meenemen in de Driekoningenfeer. Een cake met een boontje is helaas niet mogelijk maar misschien wel een leuk idee voor thuis.

Degene die de boon heeft mag dan bijvoorbeeld kiezen wat het avondmaal wordt.

Indien jullie aandacht besteden aan Driekoningen zou het leuk zijn als jullie een foto sturen naar de leerkracht. In het volgende ouderbericht zullen we alle foto's verzamelen tot een mooie Driekoningen collage.

**Een fijn Driekoningenfeest gewenst!**



*work in progress rondom driekoningen*