



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 3 - 19 januari 2021

Het is in deze donkere wintertijd
de sterke aandrang van de ziel
om de openbaring van de eigen kracht
tot in duisternissen te leiden
en door hartenwarmte wetend
de openbaring van de zinnen te voorvoelen.

Nicole Degenaar - directeur

Beste mensen,

Gisteren hoorden we al dat de lockdown verlengd wordt. Als team hebben we wekelijks overleg om de programma's te bespreken en het welbevinden van de kinderen. Mat name dit laatste is voor ons van groot belang.

Landelijk zien we de vraag naar noodopvang groeien gezien de cruciale beroepen en het feit dat situaties thuis vaak niet meer op te vangen zijn. De afgelopen weken hebben we samen met vrijeschool de Zevenster de noodopvang ingericht.

Onze kinderen gingen naar Uden. Momenteel maakt 20% van onze populatie gebruik van de noodopvang. Vandaar dat we dit vanaf de volgende week (maandag 25 januari) op onze eigen school noodopvang verzorgen.

Studiedag "Verstilling"

Afgelopen week hebben we een studiedag gehad. Het thema was "verstilling". We hebben te maken met verstilling in het seizoen, hetgeen verstilling bij jezelf vraagt, verstilling in het proces van de school en verstilling in de wereld door corona. 't Kleurenbos heeft een roerige tijd gehad en zowel ouders als het team ervaren vanaf augustus een rust in de school. Nu kan de school

ook weer bij haar kerntaak komen: onderwijs verzorgen vanuit de vrijeschool-pedagogiek!

Voor ons ontstond nu het moment om ook eens stil te staan bij wie we zijn. Waar komen we vandaan en welke waarden zijn belangrijk. Onder begeleiding van Lara Werps (antroposofische vereniging) hebben we onze biografie t.a.v. het onderwijs besproken. Vervolgens waarden verzameld waar we de komende periode mee verder gaan. We hebben genoten van elkaars verhalen en kwamen tot de conclusie dat de tijd rijp is om voor 't Keurenbos een grondsteenspreuk te maken.

Het is van groot belang dat de spirituele en menskundige uitgangspunten van ons onderwijs goed verzorgd worden, zodat het een bron wordt waaruit geput kan worden. Een belangrijke hulp hierbij is het opstellen van een grondsteenspreuk. De naam "grondsteen" heeft meerdere betekenissen: sluitsteen – hoeksteen, maar de kern van dit begrip is: fundament waarop je kunt bouwen en vertrouwen, dit in letterlijke zin: het gebouw waarin het onderwijs verzorgd wordt.



**OUDER
ATELIER**
delen | informeren | inspireren

**Uitnodiging
inspiratieavond Ouders & Passend onderwijs
Op 3 februari 2021**

De gebruikers van dit gebouw bezinnen zich op de opdracht die zij in dit gebouw gaan vervullen. Zij hebben hierbij de geestelijke wereld nodig. De essentie van die opdracht wordt verrat tot een spreuk, de grondsteenspreuk. Door het opstellen van een tekst waarin deze uitgangspunten concreet benoemd worden, erkennen medewerkers en ouders de waarde ervan en kunnen zij zich hieraan committeren.

Om tot een goede tekst te komen gaan de direct betrokkenen (medewerkers, ouders die dat willen, Lara Werps van de Antroposofische Vereniging enz.) met elkaar in gesprek: wat zijn voor ons die kernwaarden? Wat is de essentie van onze taak? Hoe verhoudt dit zich tot de omgeving waarin de school staat? Hoe is de antroposofie geworteld in deze omgeving? Het is van groot belang dat we zoeken naar krachtige bewoordingen en niet blijven steken in vage algemeenheden. Zodra de deuren weer open mogen willen we u als ouder uitnodigen om mee te denken over een passende tekst voor deze spreuk. Tijdens deze bijeenkomst zullen we u nader informeren en uw vragen beantwoorden.

Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk, zeker als een kind iets extra's nodig heeft. Maar waarom is dat zo en wat mag u als ouder verwachten? En waar kunt u terecht met vragen over passend onderwijs?

Over deze thema's gaat het tijdens het Online Ouder Atelier op 3 februari aanstaande. De avond wordt georganiseerd door Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 en vindt online plaats. U krijgt een link waarmee u de avond online kunt bijwonen. U bent van harte welkom! Inschrijven kan tot 29 januari met deze [LINK](#).

vrijepeutergroep 't Sterremos

We zijn op 't Sterremos een hele mooie ontdekhoek aan het maken voor de peuters. Daarvoor zijn wij op zoek naar diverse materialen, zoals:

- Houten kistjes met vakken (theedozen, letterkisten)
- Houten schijven
Kurken, knopen, bouten, moeren, haken, sleutels, mooie stenen, schelpen etc. (zie foto ter inspiratie.)

Er zijn nog plekje's vrij voor peuters om te komen spelen

Wij zijn geopend op
maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend
van 8.15 tot 12.15
met de mogelijkheid tot verlengde opvang tot 14.00 uur

Voor meer informatie
06 3023 7641

Voor inschrijving
Planning&plaatsing AVEM kinderopvang 0412 405 031



't Sterremos

De kinderen van klas 2/3 mochten afgelopen week aan de slag met een gedicht van Annie M.G. Schmidt.
Slordige Saartje of Meneer van Zoeten.
Juf Iris en Juf Frauke hebben met volle teugen genoten van de filmpjes, decors, toneelstukjes en knutselwerken.
Dank jullie wel, creatieve kinderen!

Deze meneer van Zoeten is van Danika:

