



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 11 - 23 maart 2021

Wanneer vanuit de wereldwijdten
de zon spreekt tot de menselijke zinnen
en vreugde uit de zielendiepten
zich met het licht verenigt bij het zien,
dan trekken vanuit de omhulling van het zelf
gedachten tot in de verten van de ruimte
en binden verdoezeld
het menselijk wezen aan het zijn van de geest.

Agenda

Maandag 26 april - Studiedag
Dinsdag 27 april - Koningsdag - alle kinderen vrij

Meivakantie 1 mei t/m 16 mei

Monique Neijndorff - Intern Begeleider

Een Grondsteenspreuk voor 't kleurenbos

Onze school 't Kleurenbos is gezaaid, ontkiemd, gegroeid en gesnoeid om nu verder te mogen bloeien en groeien. We zijn in rustiger vaarwater beland waardoor we ons weer volledig kunnen richten op onze kerntaak: onderwijs verzorgen vanuit de vrijeschoolpedagogiek.

Wij vinden het belangrijk dat de spirituele en menskundige uitgangspunten van ons onderwijs goed verzorgd worden, zodat het een bron wordt waaruit geput kan worden. Een belangrijke hulp hierbij is het opstellen van een grondsteenspreuk.

De naam "grondsteen" heeft meerdere betekenissen: sluitsteen – hoeksteen, maar de kern van dit begrip is: fundament waarop je kunt bouwen en vertrouwen, dit in letterlijke zin: het gebouw waarin het onderwijs verzorgd wordt.

Vrijescholen kennen hun eigen grondsteenspreuk, geschreven voor en door ouders en leerkrachten om als gebruikers van het gebouw zich te bezinnen op de opdracht die wij in dit gebouw vervullen. De essentie van die opdracht gaan we verwoorden tot een grondsteenspreuk. Door het opstellen van een tekst waarin onze uitgangspunten concreet benoemd worden, erkennen ouders en medewerkers de waarde ervan en kunnen zij zich hieraan committeren.

Om tot een goede tekst te komen gaan de direct betrokkenen (medewerkers, ouders die willen, stadsdichter Oss) met elkaar in gesprek en onderzoeken onder andere; onze kernwaarden, de essentie van onze taak, hoe verhoudt de school zich tot haar omgeving, hoe is de antroposofie geworteld in haar omgeving. Het is van groot belang dat we zoeken naar krachtige bewoordingen.

In dit proces worden we begeleid door Lara Werps, biografisch coach en trainer. Zij staat met beide benen in de antroposofie en kan met haar fris en kritische waarneming reflecteren op wat binnen in ons leeft. Zij staat ons zowel inhoudelijk als in de vorm bij.

Wij zoeken enkele enthousiaste ouders die bereid zijn zich voor een langere periode te verbinden met dit proces om deel te nemen aan de werkgroep die zich buigt over het schrijven van onze eigen grondsteenspreuk. Voor wie geïnteresseerd is, organiseren wij donderdag 8 april om 19.00uur een (online) bijeenkomst waarin wij meer informatie geven en vragen beantwoorden.

Ben je geïnteresseerd?

Meld je voor donderdag aan bij Monique:

m.neijndorff@kleurenbos.nl

“Een fundament
waarop je
kunt bouwen
en vertrouwen”

Steiners grondsteenspreuk voor de school

**Moge geesteskracht in liefde hier heersen
Moge geesteslicht in goedheid hier werken
Geboren uit de zekerheid van het hart
En vastberaden van de ziel
Zodat we naar de jonge mens moge brengen
Lichamelijke kracht voor het werk
Ingetogenheid van de ziel
Helderheid van geest
Moge deze plek gewijd zijn voor deze taak
Moge jonge zielen en harten hier vinden
Dienaren van het licht, voorzien van kracht
Die hen zullen beschermen en koesteren
Degenen die deze steen leggen als een teken
Zullen in hun hart aan de geest denken
Die op deze plek zal reageren
Zodat de fundering sterk zal zijn
Op deze steen zal wonen en werken
Wijsheid schenkende vrijheid
Versterkende geesteskracht
Allesonthullend geestelijk leven
Dit willen we bevestigen
In de naam van christus
Met zuivere voornemens
En goede wil**

Deze spreuk is 100 jaar geleden voor de eerste waldorf school geschreven. Wij willen een eigen spreuk die past bij onze school in deze tijd.

Het Onder Ossje

Vleugelperiode

Wisten jullie dat klas 2/3 met de 'vleugelperiode' gaat beginnen?

Heel leuk om aansluitend, en ook voor alle andere kinderen, een bezoekje te brengen aan [EcoPoll](#) in Geffen.



WEER OPEN

We mogen weer naar hartenlust komen spelen in de buitenlucht van speeltuin [Elckerlyc](#).



100 JAAR

De bieb in Oss viert haar 100 jarig jubileum.

Het hele jaar door wordt er van alles georganiseerd voor jong & oud.

[Bibliotheek Oss](#)

Het Onder Ossje