



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 14 - 13 april 2021

In het uiterlijke van het rijk der zinnen
verliest de gedachtemacht haar eigenheid;
Geesteswerelden vinden de mensentelg terug,
die zijn kiem in hen,
zijn zielenvrucht echter
in zichzelf moet vinden.

Agenda

Maandag	26 april	- Studiedag
Dinsdag	27 april	- Koningsdag - alle kinderen vrij
Donderdag	29 april	- Workshop Viltten Thema Pinksteren (geef je snel op)

Meivakantie 1 mei t/m 16 mei

Debby van Bochove - Administratief medewerker

WORKSHOP VILTEN - Thema pinsteren

Op donderdag 29 april komt Kim van Waardenburg weer een workshop geven voor de ouders van 't Kleurenbos.

De workshop is corona-proof waardoor er maar een beperkt aantal ouders meedoen.

Je kunt je aanmelden via: viltk@yahoo.com

Kim stelt zich graag nog even aan u voor:

[Kim van Waardenburg - Maastricht en omgeving, Nederland | professioneel profiel | LinkedIn]

Ik ben Kim van Waardenburg, 46, jr, moeder van 2 dochters (19 en 17) en een zoontje (3,5jr) woon in Bunde, vlakbij Maastricht.

Natviltten is, sinds ik er in 2006 mee in aanraking gekomen ben door een vriendin in Zweden, mijn passie. Ik stond op markten, gaf workshops en organiseerde kinderfeestjes. Verfde mijn stoffen en

viltwerkte zelf en deed aan ecoprinten en blockprinten. Ik was er ook elke dag mee bezig naast mijn werk als lerares bloembinden- schikken op een VMBO en MBO school. Uiteindelijk dit officieel ook als bedrijfje opgezet: Vilt a la Kim.

Door een zwaar ongeval van mijn oudste in 2014 heeft het viltten voor de verkoop even stop gelegen. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan en sinds 2 jaar ben ik weer bezig af en toe workshops en vilthandwerkles te geven. Ik heb de laatste jaren ook veel over de droogvilt techniek geleerd en mij daarin ook geoefend.

Wol is zo'n mooi materiaal, met zoveel mogelijkheden. Het viltten is magisch. Bij droogviltten prik je met een naald de wol tot een vaste massa en bij het natviltten leg je de droge wol vezels zo neer dat zich na het natmaken met water, zeep en wrijving, een vaste stof vormt.

Je hebt zelfs de mogelijkheden om naadloos 3D dingen te maken zonder te naaien, denk dan aan sloffen, tassen. Je hebt geen voorkennis nodig om eens te komen vilten iedereen kan dat.

Ik heb ideeën te over, maar tijd te kort om alles te realiseren. .

Wie weet tot ziens op t' kleurenbos.

Op [Instagram](#) en [Facebook](#) ben ik te vinden onder de naam Viltalakim.

Vilt
à la
Kim

't Kleurenbos
vrijeschool voor basisonderwijs

Pasen in 't Kleurenbos

Op witte donderdag zijn we met de hele school naar het bos gegaan.

Daar had de paashaas eitjes verstopt in drie kleuren; rood voor de kleuters, blauw voor klas 1 en groen voor klas 2/3.

Toen ze bijna allemaal gevonden waren (de Paashaas had echt héél goed zijn best gedaan met verstoppertje), bleken er ook nog chocolade eitjes te zijn verstopt.

Die hebben we mooi neergelegd en geteld.

Het waren er wel 129.

De kleuters hadden zelf een nestje gebouwd voor de gevonden eieren.

Er werden niet alleen eieren gevonden, maar ook de kikkerdril werd bestudeerd.

Ook hebben alle kinderen heerlijk gespeeld met elkaar in het lente zonnetje.

En 's middags aten we matses met zelfgemaakte eiersalade.



Symmetrie in klas 1

Jullie zullen je vast wel afgevraagd hebben waar de spiegels voor waren afgelopen donderdag. De kinderen hebben een moeilijk woord geschreven en gelezen.... 'symmetrie'. Misschien hebben ze er thuis over verteld.

We hebben gekeken wat er symmetrisch is en we hebben ontdekt dat dit heel veel is. Zo heeft iemand gezien dat een gezicht (bijna) symmetrisch is en bedacht een ander dat heel je lijf eigenlijk symmetrisch is.

Na de sneeuwbuien hebben wij het speelplein in de lentesfeer gebracht met grote en kleine symmetrische vlinders. Soms zelf getekend en soms de ene helft door de een en de andere helft door de ander. Dit betekende goed kijken naar en overleggen met elkaar. Aan het eind van de middag zijn er vlinders geknipt en gevouwen.

Voor mij was het heel leuk om een kijkje te mogen nemen in de klas.

Groetjes juf Anneloes.



Klas 2 / 3 Vleugelperiode

“Ah, dan viereen bijen dus nooit hun verjaardag!” zei Isabelle vandaag in de klas toen ze hoorde dat bijen maar 6 weken leven.

En ze zei ook: “Dat is maar $7 \times 6 = 42$ dagen!”

Afgelopen week is klas 2/3 begonnen met de ‘Vleugelperiode’. De eerste twee weken leren we over de bijen en de laatste twee weken over vlinders. De kinderen drinken de informatie die wij en zij delen als nectar. En ze zijn vlijtig als bijtjes aan het werk iedere dag. De klas is nóg meer een soort bijenkorf aan het worden waarin iedereen elkaar helpt en er soms spontaan gehum of gezang klinkt. Deze week hebben we bijen ‘gebijengewast’. Er werd geen korreltje was verspilt, nu de kinderen zo goed weten hoeveel werk het voor bijtjes is om was te maken. Volgende week laten we foto’s zien van de Bijen-‘Lapbooks’ die we aan het maken zijn. Ze worden namelijk prachtig!

Op de voorkant van Zoey’s boek staat:

Bee Happy!



Het Onder Ossje

Kunst op de ramen bij [Muzelinck](#)

Wie langs Muzelinck aan de Raadhuislaan 18 in Oss loopt, wordt verrast door kunstzinnige beelden met inspirerende teksten op de ramen. Het zorgt voor verrassing, verwondering, bewondering, of simpelweg een glimlach op iemands gezicht. Een cadeautje voor de bezoeker!

Osje route en Klauterwoud

Ook zo'n zin om weer naar buiten te gaan?

In Berghem is een leuke [wandelroute](#) om met kinderen te stappen. Onderweg is een picknickplaats en uitkijktoren.

Grote kans dat je er Taurossen of Exmoor pony's tegenkomt.

Het Onder Ossje