



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 7 - 19 oktober 2021

Door mij het licht van het denken
krachtadig in het innerlijk te ontsteken,
belevissen zinvol te duiden
vanuit de krachtbron van de wereldgeest,
ontvang ik nu mijn erfdeel van de zomer,
herfstrust en hoop ook voor de wintertijd.

Agenda

Woensdag 20 oktober Herfstvakantie	Ouderavond klas 3 / 4, 19.30 - 21.00 uur 23 oktober t/m 31 oktober
Donderdag 11 november	Sint Maarten

Monique Neijndorff - Schoolleider

Het is alweer de laatste week voor de herfstvakantie. Wat hebben de juffen en leerlingen al veel gedaan en geleerd. Tijd om even ' uit te ademen' zodat we na de vakantie weer met frisse moed verder kunnen. De dagen worden donkerder en het eerstvolgende jaarfeest, Sint Maarten, komt dichterbij. Houd donderdag 11 november in de vroege avond alvast vrij. Meteen na de vakantie zullen we het definitieve programma met de achtergrondinformatie over de viering sturen.

Tiny Forest

Soms kunnen de dingen ineens in een stroomversnelling terecht komen. Dit gebeurde afgelopen week met het Tiny Forest project. Aanstaaende donderdagochtend komt het IVN aan onze leerlingen van klas 3-4 en aan leerlingen van het Mozaïek uitleg geven over Tiny Forest en mogen ze hun eigen ontwerp maken. Bij het definitieve ontwerp worden deze ideeën en wensen meegenomen.

Op dinsdag 30 november worden de eerste bomen geplant. Dit planten gebeurt samen met de leerlingen van onze school en het Mozaïek.

Sinterklaas

Op 2 november staat een werkvond op de agenda. Wij hebben ervoor gekozen om voor iedereen de werkpakketjes klaar te hebben zodat ze opgehaald kunnen worden. Dit kan tussen 13.30uur en 18.30uur.

Intern begeleider

De sollicitatieronde voor intern begeleider is gesloten. Na de herfstvakantie zullen we bekend maken wie onze nieuwe intern begeleider wordt.

Oudergesprekken kleuters

De eerste oudergesprekken voor de kleuters staan ingepland. De gesprekken zullen tot eind november plaatsvinden, zodat ze wat meer verspreid zijn.

Woensdag Bosdag kleuters

Kleuters zijn dol op de natuur. Ervaring met de natuur stimuleert hun verwondering en enthousiasme. Wij hoeven geen biologielessen te geven aan kleuters. Zij knielen uit zichzelf neer voor een mier-tje, een slak of lieveheersbeestje. Zij zien de eekhoorn sneller dan wij. Zij ontdekken allerlei figuren in de wolken, maken spannende fantasieverhalen tussen de dennen en spelen vervolgens met verve hun zelfbedachte rollen. Als wij, als hun opvoeders, echte interesse tonen in de natuur en er plezier aan beleven, slaat dit onmiddellijk over op de kinderen. Kinderen mogen de tijd krijgen om te kunnen scharen, zoeken, verzamelen, categoriseren, vergelijken en onderzoeken in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. Zo beleven zij hun eigen zintuiglijke ervaringen. Dit geeft rust en is ook goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Het buitenspelen in de natuur geeft antwoord op hun eigen vragen. Het geeft een gevoel van innerlijke rust en ontspanning. Angstige kinderen groeien door het vaak buiten spelen in hun vertrouwen in de wereld en uiteindelijk ook in zichzelf. In deze tijd waarin het levenstempo hoog ligt, is een dag in de natuur een heerlijke compensatie en een

verademing voor ons allemaal. Ook voorkinderen vormt een buitendag de mogelijkheid om het leven in alle openheid te ontmoeten. In het bos ervaren zij wijsheid, verwondering en geheimen. Hun magisch denken wordt volop aangesproken.

Een bosdag maakt hongerig en dorstig. Geef jouw kleuter graag wat extra boterhammen en drinken mee. Ook regenlaarzen en reservekleden zijn fijn.

Samen lezen

Afgelopen vrijdag heeft juffie Juul aan alle kinderen van de school voorgelezen. Het verhaal ging over Paultje en het paarse krijtje. Alle kinderen, van jong tot oud, zaten aandachtig te luisteren. Sommigen herkenden het verhaal nog uit de eigen kleuter-tijd. Het was een mooi en ontroerend moment. Grote DANK aan juffie Juul.



Kleuterklas

De herfst is nu echt zichtbaar en ook in de kleuterklas is dat merkbaar. Hoewel wij nog genieten van de zonnige momenten verandert de kleur van de lucht en voelen wij dat het buiten wat kouder wordt. Ook is het al donkerder als je opstaat en naar bed gaat.

De natuur heeft alles gegeven wat wij hebben gezaaid en geoogst. Het seizoen verandert en alles wordt langzaam stiller.

De kleuters worden meegenomen in het jaarritme. Het verhaal van de egel sluit hier zo mooi bij aan. Het egeltje kiest er voor om de koude periode van de winter te slapen. Daarom eet hij eerst zijn buikje rond en gaat op zoek naar een slaapplekje, misschien wel bij jou in de tuin. Je kunt het egeltje meehelpen door een poortje te maken in de schutting en blaadjes of hout neer te leggen zodat hij een holletje kan maken.

Dit egelvriendje kwam ik zomaar tegen..... Gelukkig had ik een zakdoek bij me en kon Mijnheertje Prik even optillen.

Zie je de oogjes en zijn neusje?



Wisten jullie dat.....

Dat de egel wel 6000 stekeltjes heeft?
Dat als jij gewoon loopt de egel veel sneller loopt en jou zo voorbij gaat?

Dat de egel hard kan lopen maar ook heel goed kan zw.....

Dat een egel bij gevaar van zichzelf een b..... maakt.

Dat de egel zich niet pijn doet als hij zich oprolt en weet je ook waarom?

Dat de egel graag schoon water drinkt maar erg ziek wordt van m.....

De kleuters hebben de egel al aardig leren kennen. Vraag het ze maar.

Liedje

*"Een egeltje zoekt naar een plek om te slapen,
want als het winter wordt, wordt het te koud.
Misschien is er ergens een hoopje met bladeren,
of ligt er ergens een stapel met hout."*

*"Toe maar klein egeltje, kruip er maar onder,
straks als je slaapt vliegt de winter voorbij.
En als je weer wakker wordt dan zie je het wonder,
dan is het weer lente voor jou en voor mij."*

vrijeschoolliederen.nl/lied/het-egeltje

Prentenboeken

- Zeg egel wat slaap jij lang Vera de Backker e.a
- Het stekelige egeltje Mark Ezra

Het Onder Ossje

STREEKWINKEL

Bij de [Firma Streek](#) op de Kruisstraat in Oss vind je naast uit eigen streek afkomstige lekkernijen ook een informatiepunt voor toeristen die de regio aandoen. In de winkel werken mensen die, om welke reden dan ook, afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zeker leuk om even binnen te kijken.

LITERATUURTIP

Met het team zijn we begonnen te lezen in het boek '[Menskunde, pedagogie en gemeenschapsvorming](#)' van Joop van Dam. Het is een toegankelijk boek voor iedereen die zich wilt verdiepen in de antroposofie.



Tips?

Hebben jullie ook leuke tips of ideeën voor het Onder Ossje? Je mag je tips mailen naar d.vanbochove@kleurenbos.nl.

Wij bekijken voor het plaatsen altijd of het passend is binnen de visie van onze vrijeschool.