



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 9 - 9 november 2021

Ik beleef hoe werkzaam de eigenkracht
sterker wordend mij aan de wereld geeft;
mijn eigenwezen voel ik krachtig
tot klaarheid komen
in het weven van het levenslot.

Agenda

11 november	Sint Maarten van 18.00 uur tot 19.30 uur
19 november	Werkmiddag Sint Nicolaas van 15.00 uur tot 17.00 uur
24 november	Ouderavond kleuters leerrijpheid van 19.30 uur tot 21.00 uur
30 november	Plantdag Tiny Forest

Monique Neijndorff - Schoolleider

Nu de meeste bomen hun bladeren hebben losgelaten, komt er een stillere tijd aan. In deze tijd van verstilling bewegen wij ons verder in de school. De kleuters zijn volop in de weer met weven en prikken. Klas 1-2 is gestart met de periode heemkunde en klas 3-4 werkt aan een 'ik' periode waarin ze hun eigen biografie doorleven. Mooi om zo naar binnen te keren.

SINT MAARTEN

Afgelopen dinsdag hebben de vernieuwde maatregelen weinig veranderd voor het basisonderwijs. Dit betekent dat wij Sint Maarten gezamenlijk op het schoolplein kunnen vieren. Dat is natuurlijk hartstikke fijn nieuws. Toch willen wij vragen om rekening met elkaar te houden en op gepaste afstand van elkaar met elkaar te zijn. Alleen de kleuters gaan met hun ouders naar binnen.

Aan alle andere ouders vragen wij buiten bij het vuur te blijven. Iedere klas heeft een eigen programma. Dit is door de leerkrachten via Parro verstuurd. Zoals het er nu uitziet, lijkt het droog te blijven. Tot donderdag!

Voor de kleuterouders die de knol, pompoen of wortel voor hun kind gaan versieren. Doe dit liefst met sterretjes, maan en/of zon. Deze vormen passen het best bij de sfeer van Sint Maarten.



KLEUREN MOZAIEK bOss

Het ontwerp voor ons minibos is klaar! Vanaf 15 november gaan de voorbereidingen voor de plantdag beginnen. Het grote speeltoestel wordt afgebroken en er zal een tennisveld aan tegels weggehaald worden. Voor onze klassen betekent dit dat ze in hun pauze wat verder weg wandelen om te spelen. Voor de kleuters verandert hierin niets. Bij het brengen en ophalen zullen we ervoor zorgen dat we in het zicht blijven staan.

Op 30 november gaan we bomen planten. Dit doen we in samengestelde groepen met het Mozaïek. De eerste groep start om 8.45uur en de laatste groep eindigt om 13.40uur. Dat betekent flink doorwerken. Wij vinden het erg leuk als er een paar ouders mee willen helpen. Geef het door aan Debby of Monique.

Om 13.45uur komt de wethouder het bos openen. Voel je welkom om iets eerder naar school te komen en mee te kijken. Er zullen deze dag ook foto's gemaakt worden.

Mocht jouw zoon en/of dochter niet op de foto, geef dit door aan de leerkracht. Wij zorgen ervoor dat deze kinderen herkenbaar zijn voor de fotograaf en niet herkenbaar worden gefotografeerd.

Op de plantdag zelf is het is handig als de kinderen die dag oude schoenen of regenlaarzen aantrekken, kleren die vies mogen worden en bij nat weer een droog setje bij zich hebben. Buiten zijn maakt ook hongerig, dus een extra boterham zal wel smaken.

TINY FOREST Kleuren Mosaïek bOss



SINTERKLAASJOURNAAL

Het mooie Sint Nicolaasfeest laat niet lang meer op zich wachten. Een tijd waarin de uitbundigheid van de zomer en de stormachtige herfst plaats maken voor een rustiger tijd. Een voorbereiding op het naar binnen keren, je eigen licht aansteken en de ander helpen met het zijne; de Advent- en Kersttijd.

Op school zetten we de trend van Sint Maarten door; Sint Nicolaas viert zijn verjaardag door juist te schenken en weg te geven wat hij bezit. De kinderen leren door lied en verhaal dat weggeven en iets voor een ander doen, net zo fijn is als zelf wat moois ontvangen.

In de klas proberen we de rust bewaren om plaats te maken voor de magie van deze tijd.

Deze week begint het Sinterklaasjournaal weer op televisie. Leuk en grappig voor de oudere kinderen, vaak nog spannend en onrustig makend voor kleuters. Het journaal belicht het Sinterklaasfeest vanuit een andere hoek dan wij dat op school doen. De grappen en grollen die de pieten uithalen zijn voor de kinderen heerlijk aanstekelijk en vermakelijk. Het verhaal van de verdwenen pakjes of het zieke paard echter is voor het jonge kind werkelijkheid, en de spanning, dat Sint daarom dit jaar niet naar Nederland kan komen, ook.

Dit is een belangrijke reden dat we er op school voor kiezen om Sint Nicolaas als beeld neer te zetten en magisch te houden in plaats van het dichtbij te halen en realistisch te maken. Hiermee behouden we zo veel mogelijk onze rust en regelmaat in de klassen.

Juf Evanne

OPROEP SPELERS KERSTSPEL

Dit jaar willen wij heel graag een kerstspel ten tonele brengen. In de vrijeschool is het de gewoonte dat klas 6 een kerstspel verzorgt. Dit is het HERDERS-SPEL en duurt ongeveer 30 minuten. Aangezien wij nog geen klas 6 hebben, maar dit stuk wel willen voorleven voor onze toekomstige klas 6, lijkt het ons leuk wij om dit stuk met ouders en teamleden te spelen. Vanaf 18 november zullen we elke donderdagavond van 19.30uur tot 21.00uur op school repeteren. Op donderdag 23 december is, tijdens schooltijd, de uitvoering. Lijkt het je leuk om mee te doen en/of heb je nog vragen, laat dit dan weten via m.neijndorff@kleurenbos.nl.

Wij hebben er zin in! <https://www.vrijescholen.nl>

POMPOENEN

Ter voorbereiding op Sint Maarten zullen we heel wat pompoenen omgetoverd worden tot mooie lantaarns. In de pompoen bevinden zich heel veel pitten die we gemakkelijk weggooien. Maar het is leuk om deze ook te gebruiken.

Pompoenpitten zitten vol met voedingsstoffen zoals plantaardige vetten, mangaan en magnesium. Was de pitten en leg ze in een kom met wat water te weken, wrijf ze tussen je handen en spoel de pitten schoon met behulp van een zeef.

Je kunt de pitten tussen de 5-8 minuten koken of op laag vuur roosteren. Om de voedingsstoffen te behouden kun je de pitten het beste drogen in de oven tot ze goudbruin zijn op 170-175 graden.

Ook kun je pitten bewaren en als knutsel- of als tastmateriaal gebruiken. Droog de pitten in de oven daarna kun je ze eventueel met acrylverf een kleurtje geven.

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Susan van der Steen, intern begeleider op 't Kleurenbos.

Graag wil ik mij even voorstellen aan de mensen die mij nog niet kennen.

Wij wonen met ons gezin hier in Oss. Wij hebben 4 kinderen, waarvan er 1 hier op school in klas 4 zit en onze jongste op 't Sterremos.

Inmiddels heb ik op verschillende scholen gewerkt. Waaronder de Tobiassschool in Amsterdam (vrije school sbo) en de Rudolf Steinerschool in Haarlem. Mijn hart ligt bij het vrije school onderwijs. Tijdens al mijn jaren als leerkracht vond ik het bijzonder om met alle leerlingen te mogen werken. Met als belangrijkste taak ze proberen te zien in wie ze zijn en ze van daaruit verder te begeleiden. Daar zit voor mij het mooiste en meest waardevolle van het onderwijs.

Vorig jaar ben ik in januari, nog in de lockdown,





als leerkracht in klas 1 gekomen.
Dat vond ik ongelooflijk leuk om te doen!
Na de herfstvakantie ben ik begonnen als intern begeleider. Ik ben heel blij dat ik hier op school deze mooie taak mag doen.

Ik werk op de dagen dat wij op school vergadering hebben. Dat is deze en volgende week op donderdag, dan 2x dinsdag enzovoorts.
Uiteraard ben ik altijd via de mail bereikbaar.
Ergens deze week zou ik het volgende mailadres moeten kunnen gebruiken:
s.vandersteen@kleurenbos.nl

IK-periode Klas 3 / 4

Na de herfstvakantie zijn we in klas 3 / 4 begonnen met de Ik-periode.

Een periode waarin de kinderen verhalen schrijven over hoe ze als baby, peuter en kleuter waren, hoe ze nu zijn en wie ze later willen worden.

Aan het begin van de periode hebben de kinderen geleerd wat een stamboom is. Daarna zijn de kinderen thuis na gaan vragen hoe hun eigen stamboom eruitziet. Tijdens het nat in nat schilderen hebben de kinderen een boom geschilderd en in deze boom hebben ze hun eigen stamboom weergegeven.

Dit is een periode waarin de kinderen veel verschillende vaardigheden oefenen. Eén van die vaardigheden is het oefenen en verbeteren van het handschrift. Ze oefenen hun handschrift niet alleen door de teksten die geschreven worden, maar ook door de vormtekeningen die ze om de tekeningen heen maken.

Naast het handschrift oefenen de kinderen ook het schrijven van verhalen. Ze leren dat je een verhaal kan schrijven door antwoord te geven op zes vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Om antwoord te kunnen geven op deze vragen hebben de kinderen informatie nodig. Op sommige vragen weten de kinderen de antwoorden zelf al,

maar op sommige vragen ook niet. De kinderen leren vragen bedenken die ze aan hun ouders kunnen stellen om de antwoorden te vinden die ze zoeken. Het zoeken naar deze antwoorden zorgt ervoor dat de kinderen nieuwsgierig worden. Niet alleen nieuwsgierig naar hun eigen verhalen, ze worden ook nieuwsgierig naar de ander en ze leren zo dat iedereen zijn eigen verhalen heeft.

De kinderen zijn vol enthousiasme begonnen aan deze periode en hebben thuis al veel navraag gedaan over hoe ze als baby waren.

Er worden al prachtige teksten geschreven en wij zijn benieuwd naar de verhalen die nog wachten om geschreven te worden.



Het Onder Ossje

WISTEN JULLIE DAT ...

de [Waldorf-100-klok](#) dit jaar met het Sint-Jan feest op onze school staat? De klok is gemaakt voor alle vrijescholen in Nederland als herinnering aan 100 jaar vrijeschoolonderwijs en reist langs de scholen reizen om daar geluid te worden. Iedere school met een eigen verhaal dat wordt toegevoegd aan het logboek. De tekst op de klok luidt: "Ik zing rond in de wereld".

HOFWEB

Hoera! Er is in Oss een afhaalpunt van Hofweb gestart! Een je graag biologisch? Het liefst zo vers mogelijk (pas oogsten nadat je hebt besteld)? Bestel voor donderdag 06.00uur, zaterdag op te halen bij het afhaalpunt. www.hofweb.nl

VRIJESCHOOL-MARKT

Mocht je op zoek zijn naar een mooi cadeau, dan is vrijeschool-markt een leuke plek om digitaal bij de verschillende kramen te snuffelen.

vrijeschool-markt.nl

VRIJE SCHOOL MARKT

De plek voor
bijzondere cadeaus

www.vrijeschool-markt.nl

Tips?

Hebben jullie ook leuke tips of ideeën voor het Onder Ossje? Je mag je tips mailen naar d.vanbochove@kleurenbos.nl.

Wij bekijken voor het plaatsen altijd of het passend is binnen de visie van onze vrijeschool.