



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht 41 - 23 juli 2022

Zo spreekt het wereldwoord
dat ik door de poorten der zintuigen
tot in zielengronden vermocht te leiden:
Vervul je geestesdiepten
met de weidsheid van mijn wereld
om eens mij te vinden in jezelf.

Agenda

ma 5 september	eerste schooldag klas 1 t/m klas 5
di 6 september	eerste schooldag kleuters
wo 21 september	algemene ouderavond
wo 28 september	studiedag, alle leerlingen vrij
do 29 september	Sint Michael, bosdag met alle leerlingen

Monique Neijndorff - Schoolleider

Afgelopen week is er door leerlingen, leerkrachten en ouders hard gewerkt om het schooljaar samen af te kunnen sluiten. Naast een verhuizing, zijn er toneelvoorstellingen geweest en zagen de lokalen er vrijdag prachtig verzorgd uit om de getuigschriften uit te kunnen reiken. En traditiegetrouw werden alle leerlingen, broertjes en zusjes op de laatste schooldag getraakteerd door Bakken op Hakken. Stralende gezichtjes achter de heerlijk verfrissende ijsjes.

KLEUTERS

In de kleuterklas is met de leerlingen afscheid genomen van de koningskinderen. Met hun zelfgemaakte bootjes en de passende tekst:



*“met wind in de zeilen
en een gestrekte rug
vertrek ik uit de veilige haven
en keer nimmer terug
het kompas gericht op zonnegloed
een nieuwe horizon tegemoet
nu vaarwel, leef vrij en blij
‘k denk aan jou, doe het ook aan mij”*

Met zijn allen hebben ze vrijdag nog een keer samen gezongen voor alle leerlingen in de school.

KLAS 1-2

Wat hebben zij veel gerepeteerd om vrijdag aan ouders en leerlingen te kunnen presenteren. Ondanks de spanning hebben zij een ontzettend leuke voorstelling laten zien waarin de samenwerking en het spelplezier duidelijk zichtbaar was. Daarna mochten ze de klas in om hun getuigschrift in ontvangst te nemen. Ook zij hebben afscheid mogen nemen van een paar klasgenootjes die 't Kleurenbos gaan verlaten. Wij hopen dat zij terugkijken op een fijne tijd en wensen ze alle goeds op hun nieuwe school.

KLAS 3-4

Afgelopen dinsdag, op de heetste dag van het schooljaar, hebben zij met veel ijver en doorzettingsvermogen hun breiproject de wintermuts afgerond. Vol terechte trots werden deze gedragen.

Op dezelfde dag hebben zij hun voorstelling aan ouders en leerlingen laten zien. Naast het prachtige, zelfgemaakte decor hebben zij laten zien hoe ze gegroeid zijn in hun spel en persoonlijkheid. Het is een groep met daadkracht en gedeelde verantwoordelijkheid. Vrijdag mochten ook zij hun getuigschrift in ontvangst nemen. En wel in hun vers ingerichte klaslokaal waar zij volgend schooljaar mogen zijn. Naast het afscheid van juf Frauke hebben zij ook afscheid mogen nemen van een paar klasgenootjes die 't Kleurenbos gaan verlaten. Wij hopen dat zij terugkijken op een fijne tijd en wensen ze alle goeds op hun nieuwe school.

COMMUNICATIE

Vanaf komend schooljaar zal het ouderbericht eens per twee weken verschijnen. De jaargenda zal zowel op de website als in Parro te zien zijn. Naast de klascommunicatie zullen ook alle schoolse berichten, inclusief het ouderbericht, via Parro gecommuniceerd gaan worden. Mocht het inloggen bij Parro

Kleurenbos



onverhooptnog niet gelukt zijn, stuur dan een bericht naar info@kleurenbos.nl

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle inzet tijdens de jaarfeesten, klassenactiviteiten en de verhuizing. Heb een fijne zomer, rust goed uit en wij zien jullie graag weer in het nieuwe schooljaar.

Frauke

Tweeënhalf jaar geleden, in maart, kwam ik 'even twee daagjes invallen' op 't Kleurenbos. Na die twee dagen kwam de allereerste lockdown. Een online sollicitatie volgde en ik had het geluk aangenomen te worden.

Pas na de meivakantie kon ik écht aan de slag, toen nog met juf Gite, in klas 1/2.

Iris kwam na een paar weken re-integreren en de kinderen zeiden al de eerste dag: "Zijn jullie vriendinnen ofzo?".

Dit was het begin van een hele fijne samenwerking, want het jaar daarop mochten we samen aan de slag in klas 2/3! Ik voel me heel dankbaar dat ik samen met Iris deze klas heb mogen dragen. Samen konden we de stormen aan!

Want stormen kwamen en gingen: nog meer lockdowns, maatregelen en onzekerheden, kinderen die vertrokken, collega's die wisselden. We hebben samen hard gewerkt. Zowel in het sociaal emotionele door veiligheid en rust te scheppen. Als in het cognitieve, door de kinderen wakker te maken en beter tot leren te laten komen. Als in het kunstzinnige, door zoveel mogelijk authentiek vrijeschool onderwijs te geven.

En dat harde werk heeft vruchten afgeworpen. Want wat ben ik trots op de kinderen van klas 3/4. Op hoe ze elkaar helpen, hoe ze durven botsen en het ook weer goedmaken, hoe eigenwijs en inventief ze zijn. Op de mutsen die ze hebben gebreid, het toneelstuk wat ze zo ontzettend knap hebben vormgegeven. Het was bijzonder ze zo te hebben zien groeien, van buiten en van binnen.

Halverwege vorig jaar kwam er een groot cadeau. Ze heette Loes. Loes is eerst rustig begonnen met observeren en lesgeven en heeft steeds meer lessen overgenomen. In de laatste maanden van het jaar bleek zij zich te hebben ontwikkeld tot een volwaardige juf. Zowel door de stage, als haar opleiding,



als door de vrijeschoolminor, waar ze steeds weer geïnspireerd en enthousiast van terug kwam!

Ik ben dan ook heel blij dat zij nu de officiële juf wordt van deze klas. Dat gun ik zowel Loes als de kinderen van klas 3/4/5! Ik ga de kinderen ontzettend missen. Mijn troost is dat ik ze achterlaat in de vaardige en liefdevolle handen van Loes en Iris.

De bomen van 't Kleurenbos hebben veel wind te verduren gehad afgelopen jaren. Maar, hun stammen zijn een stuk steviger zijn geworden. Ik heb alle vertrouwen in dit team en in Monique, die heeft laten zien een kundige, benaderbare en veelzijdige directrice te zijn.

Ik ga Studio Manna, mijn bedrijf, verder uitbreiden en blijf dus nog in de buurt.

Mooie vakantie en zeker tot ziens!
Frauke

