



't Kleurenbos

vrijeschool voor basisonderwijs

Ouderbericht Kersteditie 2022



Voor iedereen,
I wish
I wish

Ik wens voor jou met heel mijn hart
Overvloed van geluk, gezondheid,
Hoop en warmte
Licht en onvoorwaardelijke liefde
Een stralende kerst
en
Een sprankelend liefdevol nieuwjaar

Edith Romme

TERUG GEBLIKT OP...

Terwijl de dagen rustig richting midwinternacht koersen en de vierde adventskaars stilletjes brandt, kijk ik rond in de school. Een school die door de kinderen vol kerststerren is versierd. De ster die symbool staat voor de geboorte van de koning. Als de wereld op haar donkerst is, zal de blinkende Morgenster schijnen. Met dat licht blik ik terug op het afgelopen jaar in 't Kleurenbos.

2022 het jaar waarin wij ons vijfjarig bestaan hebben bezegeld met een eigen grondsteenspreuk; een spreuk als fundament waarop je kunt bouwen en vertrouwen. Als jonge school bouwen we vol vertrouwen op dit fundament dat door leerkrachten en ouders is aangebracht. Zichtbaar is de metamorfose van het schoolplein en bij binnenkomst valt de verandering in onze hal op. Doordat we sinds dit schooljaar met alle klassen op de begane grond zijn neergestreken, hebben we hier de hal op ingericht. Naast de verschillende speel- en stilteplekken is er ook geïnvesteerd in de start van een eigen schoolbibliotheek. De hoeveelheid aan boeken, gelabeld op leesniveau, verhogen zichtbaar het leesplezier.



In het nieuwe jaar gaan we, in samenwerking met de Bibliotheek Oss, nog meer investeren in onze basiscollectie en een goede leescultuur. Wisten jullie al dat ook de boekenkast voor ouders weer een plek in de school heeft en aangevuld is met verse literatuur.

In de kleuterklas is dit jaar tijd en energie gestoken in het opnieuw onder de loep nemen van het kleutervolgsysteem. Ook de leerrijpheidsonderzoeken en het protocol worden hierin meegenomen. De aanpassingen zullen het volgen en registreren van de ontwikkeling van een kleuter vergemakkelijken. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in verrijkende spelmaterialen om bij verschillende kleuters verschillende talenten aan te spreken.

In de combinatieklas 1-2 hebben de leerkrachten geïnvesteerd in de borging van de verschillende periodes. Zo hebben zij duurzame werkkaarten gemaakt van de spellingcategorieën uit de vogelperiode en is de heemkunde periode over de seizoenen niet meer weg te denken. Daarnaast zijn de leerkrachten druk bezig de verschillende methodes (taal en rekenen) nog beter af te stemmen op het periodeonderwijs. Het is een puzzel die op haar plek valt. Wisten jullie dat het handwerken weer vast in het rooster staat.

In de combinatieklas 3-4-5 hebben de leerkrachten onder begeleiding van de BVS (begeleidingsdienst vrije scholen) hard gewerkt om het periodeonderwijs uit de verschillende leerjaren te koppelen aan het overkoepelende thema De Indianen. De leerdoelen staan vast, maar de vertelstof wordt steeds weer aangepast op de fase waarin de groep zich bevindt. Naast het inademen van de lesstof wordt er via het bewegingsonderwijs ook uitgeademd. Op de achtergrond is gewerkt aan de voorbereidingen voor het fietsexamen dat begin 2024 voor klas 5 en 6 zal plaatsvinden. Wisten jullie dat we binnenkort met Engelse vaklessen starten.

Wisten jullie

- dat de eerste leerling laptops geleverd zijn. Wij zetten deze mondjesmaat in bij de hoogste klassen en houden hiermee rekening met onze leerlijn in ontwikkeling: digitale geletterdheid.
- dat we met alle leerkrachten een training over de executieve functies hebben gevolgd en dat we onze leerlingen hierin nog beter kunnen begeleiden.
- dat we met ons vernieuwde dyslexieprotocol veel eerder signaleren waardoor we ook eerder een passend remediërend aanbod kunnen bieden zodat leerlingen beter "bij" blijven.
- dat wij blijven leren met en van elkaar. Dat wij dit doen voor ons zelf en ook voor de leerlingen; "onze" kinderen.



- De komende drie jaar richten wij ons op de borging van ons onderwijs (en zorg) en het versterken van de didactiek zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot vrijdenkende, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuur.
- dat mijn deur openstaat voor jullie. Voor een vraag, een verhaal, een voorstel of zomaar...



zo terug geblikt
 zo waar een grip
 zo vol zijn wij
 ge groeit mee
 zo vooruit gaan
 zo maar een stip
 zo aan de zon
 ge bloeit mee

Ik wens jullie hartverwarmende kerstdagen & alle goeds en vertrouwen in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet,
 Monique Neijndorff

Lieve ouders,

Het jaar is weer bijna rond! Voor mij was dit een lastig jaar waarin ik ook de school even moest loslaten.

Ik heb me gesteund gevoelt door mijn collega's, maar ook door jullie als ouders.

De donkere dagen voor kerst biedt eenieder ruimte voor het overdenken van je eigen leven.

In deze donkere tijd van het jaar, dient het lichtfeest kerst zich aan.

Het feest om het licht in jezelf en de ander weer te vinden.

Steek je eigen vuur maar aan. Dat je de warmte mag gaan voelen en er genoeg is om met elkaar te delen.

Maak tijd voor bezinning.

Ben jij al klaar voor nieuwe uitdagingen in het jaar 2023?

Ik wens iedereen een licht en warme kerst. Tot in het nieuwe jaar.

Warme kerstgroet,
 Debby van Bochove.



Lieve ouders en kinderen van 't Kleurenbos.

In november 2022 begon voor mij een nieuw avontuur, na vijftien jaar niet meer voor de klas te hebben gestaan werd ik invalkracht op 't Kleurenbos. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik tot nu toe heb mogen ontvangen.

Op 't Kleurenbos voel ik mij gezien en gehoord. Ik hoop dit ook volgend jaar aan de kinderen, ouders en collega's te mogen doorgeven. Voor nu wens ik iedereen fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Als sneeuwvlokjes uit de hemel

Wens ik wonderen
Groot en klein
Die neerdwarrelen
In je leven
En jou cadeautjes
Mogen zijn

Hartelijke groet,
Madelon

Kerst in de Kleutergroep 2022

Buiten is het koud, maar binnen in de stal
brandt een warm vuurtje.

Het Kerstspel is een hele belevenis met de liedjes, de tekst op rijm en de mooie verkleedkleden. Iedere dag wordt er geoefend in de klas en iedereen wil graag meedoen: Jozef, Maria, de engel, de os en de ezel, de schaapjes, de herders en de waard van de herberg.

Ze hebben het er maar druk mee.

Ook tijdens het vrije spel zien we hoe de kleuters dit spontaan naspelen.

Na vier weken is het dan eindelijk zover, het Adventstuintje gevuld met stenen-, planten-, dieren- en mensenrijk mag mee naar huis.

Wat een rijkdom!



Kerst aftelversje voor de kleuters

Er waren eens 10 kaarsjes, met vlammetjes zo fijn.
Ze wilden op het kerstfeest, graag goede lichtjes zijn.

1 kaarsje viel het tegen, om altijd maar in vlam te staan.
Het doofde snel zijn lichtje en is toen heen gegaan.

Er waren nog 9 kaarsjes, en 1 van hen zei:
Ik vind het hier niet prettig, en stapte uit de rij.

Toen brandden er nog 8 kaarsjes, het was een mooi gezicht,
1 dacht, ik ben de beste, meteen verdween zijn licht.

Toen stonden er van de kaarsjes, nog 7 in vlam.
1 vergat te branden, en wist niet hoe dat kwam.

De vlammen van 6 kaarsjes, die branden honderduit,
1 zei, ik ben de mooiste, en ja toen ging hij uit.

Nog maar 5 kaarsjes over, wat zullen zij gaan doen?
1 brandde veel te haastig, opeens verdween hij toen.

Er waren nog 4 kaarsjes, ze brandden helder op.
1 werd uitgeblazen, hij lette niet goed op.

Van die 3 laatste kaarsjes, ging een met het donker mee,
Hij vond het niet meer nodig, toen waren er nog maar 2.

De beide laatste kaarsjes, wat waren ze alleen.
1 ging van moeheid slapen, toen was er nog maar 1.

Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam branden bleef.
Dacht, als ik nu mijn lichtje, eens aan de ander geef.

Nu de aarde donker is,
donker en heel stil,
is het alsof er een lichtje
in mij schijnen wil....
Het is alsof de sterren ,
Die daar boven zijn
Tot mij willen zeggen:
Kom lichtje en schijn.....

Fijne feestdagen & Een gelukkig Nieuwjaar

Madelon, Evanne, Anne-Mai,
Naima, Sylvana en Lili



Uit: Het jaar rond- Elsa Beskow:

"Gelukkig Nieuwjaar!
De klok slaat twaalf slagen.
't Oude jaar kijkt nog eens om,
op de drempel en zegt: Kom,
ik ga met al mijn dagen.
Straks ben ik nog maar een droom.
Maar jij, Nieuwjaar, jij bent nog jong.

Mag ik jou iets vragen?
Dag, lief Nieuwjaar, breng je zon en
vrolijkheid en heel veel fijne dingen?"

Wij klaar om 2023 in te springen!
Susan van de Steen

Wij wensen jullie een fijne, ontspannen,
warme, liefdevolle kerst toe.
Moge jullie nieuwe jaar vol licht
en blijdschap zijn.

Groetjes, Sandra, Iris en Loes

Beste ouders/verzorgers

Het is een belangrijk jaar geweest met
vele veranderingen en aanpassingen op
school. Met zijn allen hebben we dit jaar
goed en gezellig af kunnen sluiten en zo
gaan we ook het nieuwe jaar weer in.
Ik wil jullie allemaal hele fijne feestdagen
en een gelukkig Nieuwjaar wensen en
geniet van de vakantie.

Met vriendelijke groet Ronnie

