

**Kleurenbos**  
VRIJE BASISCHOOL OSS

# OUDERBERICHT 2

schooljaar 2025-26

26 september 2025

## agenda

---

13-17 OKT Herfstvakantie

---

VR 31 OKT Kledingbeurs

---

Natuur, jouw moederlijke wezen  
draag ik in de aard van mijn willen;  
En de vuurmacht van mijn wil  
staalt de drijfkracht van mijn geest,  
opdat zij zelfgevoel voortbrengt,  
om innerlijk mijzelf te dragen.



De afgelopen weken hebben we al zoveel prachtige momenten mogen beleven in Kleurenbos. In de lessen komt van alles voorbij: creatieve ontdekkingen, leerzame gesprekken en kleine successen die groot voelen. Het zijn juist die alledaagse dingen die het bijzonder maken: de geur van versgebakken broodjes in de school, een warme kom soep die zorgt voor een glimlach en natuurlijk de kinderen die we steeds beter leren kennen en zien groeien.

Afgelopen donderdag stond in het teken van verbinding tijdens onze ouderavond. Het was een warme en toekomstgerichte bijeenkomst, waarin we samen keken naar de doelstellingen van Kleurenbos. Ouders en leerkrachten tekenden een eigen huis-boom-mens en lieten zich voeden door de inspirerende verhalen uit de klassen. Het voelde als een gezamenlijke stap vooruit: samen bouwen we aan een kleurrijke toekomst voor de kinderen.

Mitch Roelofsen, schoolleider



## Oproep: Jaarfeestliedjes zingen

Chris, vader in klas 3-4, wil graag met de kinderen de jaarfeestliedjes gaan zingen. Zingen brengt niet alleen plezier, maar het verbindt ons ook als gemeenschap. Samen zingen schept een gevoel van saamhorigheid, maakt harten lichter en geeft energie. Het zou prachtig zijn als ouders hierbij aansluiten, zodat we de Kleurenbos gemeenschap echt kunnen voeden en versterken.

**Heb je interesse?** Spreek Chris persoonlijk aan of laat het weten aan Mitch of Debby.

### Angst om te zingen?

Veel mensen denken dat ze niet kunnen zingen, of voelen zich onzeker als hun stem gehoord wordt. Maar zingen gaat niet over 'mooi' of 'perfect' klinken. Het gaat om het delen van je stem, om adem, ritme en samenklank. Als we zingen, herinneren we ons dat we allemaal onderdeel zijn van iets groters en juist in die gezamenlijkheid ontstaat schoonheid.

Dus: laat die drempel los, zing mee en ervaar de vreugde die het geeft!

## Leuk om samen met je kind(eren) te zingen!

Liedjes in het thema van Sint Maarten, het eerstvolgende jaarfeest.

Bekijk ze op de website [Vrijeschoollieder.nl](http://Vrijeschoollieder.nl)



## Kleuterklas

De kleuters vierden het Michaels feest in het teken van de appeloogst.

*Lief klein vrouwtje Appelwang,  
Waar kom jij vandaan?  
Eerst hing ik boven in de boom  
Toen kwam de wind eraan.  
Hij blies en trok en duwde  
Ik zwaaide heen en weer  
Totdat, totdat mijn steeltje brak  
En ik viel op de aarde neer.*

Er komen steeds meer appeltjes bij in de kleuterklas, op maandag (schilderdag) zijn deze appeltjes mooi rood geschilderd en hebben we de kleuren rood en geel gemengd over een appelsjabloon. Dat ziet er straks weer gezellig uit!

De kleuters zijn druk bezig met knip-oefeningen. Deze keer knippen we dikke en dunne takken en daarvan maken we een hele mooie appelboom!



## Klas 1-2

In klas 1-2 verschijnen in aanloop naar het Michaëls feest ridders en draken, spinnenwebben en drakenbroodjes. In verschillende opdrachten zien we het verhaal van Joris en de draak terug, zoals tijdens de schilderles, waar gericht en stap voor stap een draak is getekend en daarna geschilderd. Of tijdens een samenwerkopdracht waar een draak van doeken werd gemaakt. Tijdens de gymles worden moedig grenzen verlegd. We maken ons langzaam klaar voor de herfst. Dat zien we al een beetje terug in de handwerkopdrachten.

We hebben de eerste periode afgerond, de eerste letters zijn geleerd, de eerste sommen gemaakt. We gaan ons nu richten op de rekenperiode.



## (vervolg) Klas 1-2

In klas 1-2 is de sfeer van Michaël voelbaar. De draak duikt op in de creatieve werkstukken van de kinderen, bv. in hun knutselwerkjes, maar ook in de bijenwas, daar hebben ze een dappere ridder en een vurige draak geboetseerd. Ook hun moedige hart hebben ze laten stralen; een klein lichtje vanbinnen dat kracht geeft in spannende momenten.

Bij rekenen is klas 1 volop bezig met optellen en terugtellen tot tien. Dat doen we niet alleen met het hoofd, maar vooral ook met het lijf: lopend en springend over de getallen heen. Zo beleven de kinderen het rekenen letterlijk in beweging.



## Klas 3-4

Afgelopen week heeft klas 3-4 de periode 'Geschiedenis van Oss' afgerond. We zijn vanuit de prehistorie naar nu gegaan en hebben het gehad over hoe Oss eruitzag in verschillende tijdvakken. We hebben een markt nagemaakt waarop vlees, vis, eieren en stoffen werden verkocht. Als laatste hebben we het over bekende Ossenaren gehad. Kennen jullie iemand?



## Klas 5-6

Klas 5-6 is dit schooljaar gestart met de periode Meetkunde. In de periode gaan de kinderen met een passer in de weer om geometrische figuren te construeren. Zonder met de meetlat te meten worden de figuren door middel van wiskundige principes (verdelen van de cirkel) opgebouwd. Hiervoor moet je heel exact kunnen werken en een goede verzorging van je werk met verschillende kleurtechnieken staat centraal. IJverig is er gewerkt en wat waren ze trots op hun prachtige resultaten!

Na de periode Projectieve Meetkunde is klas 5-6 doorgestoomd naar de rekenperiode, waar we ook werken met figuren. Lijnen, vlakke figuren en ruimtelijke figuren worden onder de loep genomen: cirkels, rechthoeken, driehoeken, parrallelogrammen, kubussen, balken, cilinders, enzovoort. We onderzoeken hiermee de verschillende dimensies: 1d, 2d en 3d. We berekenen de omtrek, oppervlakte en inhoud. En klas 6 onderzoekt de vergrotingsfactor van figuren: maak ik de zijden van een vierkant 2x zo lang, dan wordt het oppervlak wel 4x zo groot.



# De Kleurenkrant

## Jaarfeesten

Op onze school vinden we het belangrijk om de jaarfeesten samen te vieren. Ze geven ons ritme en samenhang door het jaar heen en maken de seizoenen voelbaar voor de kinderen. Van het licht dat we ontsteken met Sint-Maarten, tot de levendige kleuren van het lentefeest en de oogst die we vieren in de herfst: ieder feest draagt een eigen sfeer en betekenis.

Door samen te zingen, verhalen te horen, te spelen en te delen, beleven we de kracht van het moment en groeien we mee met de cyclus van het jaar. We nodigen jullie van harte uit om deze feesten met ons te vieren en zo samen de warmte, verbondenheid en vreugde te ervaren die ze ons schenken.

In deze link [heel veel achtergrond informatie](#) rondom de jaarfeesten die wij vieren.



## Temperamenten

Afgelopen studiedag hadden wij het kort over de 4 temperamenten i.c.m. de huis-boom-mens tekening.

Om nog verder de verdieping op te zoeken vind je [hier een duidelijk en helder artikel](#) rondom de temperamenten.



## Tips?

Heb jij een leuke tip of goed idee voor De Kleurenkrant?

E-mail al je tips naar [info@kleurenbos.nl](mailto:info@kleurenbos.nl)

Wij bekijken wel altijd vóór plaatsing of het past binnen de visie van onze vrijeschool.